

De onverwachte bezoeker

© Margriet kicks-Ass

Beste lezer,

Hierbij nodig ik u uit voor de opening van mijn expositie aanstaande vrijdag. De titel is: 'Uit de realiteit'. Of er wel of geen vraagteken achter moet, hoort, of wil staan, blijft nog even een vraag. Gelukkig is het vandaag pas maandag.

Omdat ik graag het toeval omarm en daarmee u, bent u van harte welkom als onverwachte bezoeker. Zoals u zult begrijpen bent u als nietsvermoedende passant inmiddels getransformeerd naar toekomstig publiek. Troost u, u zult niet de enige zijn. Deze uitnodiging is in veelvoud verspreid in de opvangbak van snoepautomaten op het station, in openbare brandslangbehuizingen en in de stadsbibliotheek tussen de letters T t/m Z.

De bijeenkomst vindt plaats aan het einde van de langste weg door de stad.

Ik verheug me op uw komst,

met hartelijke groet,

de Kunstenaar

Beste Kunstenaar,

Dank voor de uitnodiging. Vandaag is het zaterdag. Uw initiatief komt erg sympatiek over. Ik ben benieuwd of u nu wel of geen gebruikt heeft gemaakt van het vraagteken. Persoonlijk stel ik verrassingen zeer op prijs. Daarom heb ik besloten twee weken later te komen.

Omdat ik als bezoeker inspraak erg belangrijk vind, stel ik voor de bijeenkomst te verplaatsen.

Deze brief zult u vinden tussen de letters O en P in de stadsbibliotheek.

Ik verheug me op de ontmoeting,

Vriendelijke groet,

de Onverwachte Bezoeker