

Wat zou je ervan vinden als.. Wat zou je ervan vinden als er niets van valt te vinden. Als er geen mening te hebben valt, dat alles zowel rechttop staat als neerknalt. Dat iedere plus of min de volgende fake-begrenzing hooghoudt.

Dat het bewustzijn van de mens en het bewustzijn bewust te zijn, niet betekent dat plotseling alles daaronder valt en evenzeer of niettemin evengoed bestaat naast al het andere.

Het ene dat je verdedigt, het ontelbare andere dat je uitsluit. Projectie, 35 mm in wereldpremière. Door het ene voor te trekken, ontsnapt al het andere, anders kan het éne niet dat éne blijven.

Wat niet wil zeggen dat twijfel hiervoor de oplossing zou zijn. Ook twijfel kan gekozen worden en maakt deel uit van hetzelfde stramien als waar het bewustzijn aan onderhevig is.

De boel te kunnen snappen, betekent niet dat de boel zich laat snappen, of zomaar niet ontsnapt.

Met wat het verstand aanduidt, kun je onmogelijk het niet-aanduidbare vangen, evenmin als taal zichzelf dubbelop zou laten benoemen.

Het vangnet van woorden lijkt zichzelf tegen te spreken. Hoewel bedoeld als duidelijkheid scheppend, is er internationaal een ja en een nee, een complexe woordenschat voor alle plussen en minnen, die precies op elkaar zouden passen.

Er ontstaat een grote nul, twijfel, die niet kan tippen aan een prehistorische zeewandeling. Ervanuitgaande dat je zonder woorden niet denkt, des te meer beleeft.